

Μέλη χορωδίας μαθητών-τριών γ' Γυμνασίου

Γάντε Ζωή, Γκιουλέα Δανάη, Μπουκουβάλα Θεοδώρα, Ντίνος Χρήστος, Ξανθάκη Άρτεμις, Παλιούρα Ελισάβετ, Παναγιωτόπουλος Χρήστος, Παρασκευοπούλου Λυδία, Πάσχου Μελίνα, Πατσόπουλος Κωνσταντίνος, Πετσοπούλου Βασιλική, Σαραντάκη Ραφαέλα, Τζάννε Μελίνα, Τρουπάκη Μαρία, Τσιχριτζής Ιωάννης, Φασιλάκη Μόνικα, Χάικου Ελευθερία, Χρονοπούλου Ιουλία, Ψυχράμη Δέσποινα

Φωτογραφικό υλικό

Το φωτογραφικό υλικό της παρουσίασης επιμελήθηκαν οι μαθήτριες της γ' Γυμνασίου Ιφιγένεια Μπακοπούλου και Άννα Σπανού.

Ποιητικές προτάσεις

Παραπλεύρως της σκηνής υπάρχουν κάποιες προτάσεις μαθητών/τριών της γ' Γυμνασίου με αφορμή την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη. Με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να σαρώσετε τον **κωδικό QR** στο κάτω μέρος των προτάσεων και να ακούσετε τα έργα του Ελύτη που σας προτείνουν οι μαθητές/τριες.

Οργανωτική Επιτροπή

Τρισεύγενη Πουλοπούλου (Φιλολογος)
Μαρία Καψάλη (Φιλολογος)
Μαρία Κρασοπούλου (Φιλολογος)
Ηλίας Βλαχάκης (Φιλολογος)
Βασιλική Σκιαδά (Χημικός)

Ηχητική επιμέλεια: Πέτρος Κατσούλης (καθηγητής ΜΣΚ) – Κωνσταντίνος Φραγκουδάκης (μαθητής Γ' Λυκείου)

Το αφιέρωμα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του άξονα 7 «Σχολείο και κοινότητα», Δράση «Συνέργειες και συγχորδίες».

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ"

Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη



Κυριακή 7 Απριλίου 2024, 19:30 Αμφιθέατρο ΜΣΚ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας



Δήμος Καλαμάτας



ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί

Προλογισμός από τη φιλόλογο Τρισεύγενη Πουλοπούλου

**Χορωδία μαθητών-τριών της γ' Γυμνασίου
υπό τη διεύθυνση της Αλεξάνδρας Τασιούδη (καθηγήτρια ΜΣΚ)**

«Του μικρού βοριά» (τραγούδι από Τα Ρω του Έρωτα)
Κιθάρα: Γιώργος Νικολόπουλος (μαθητής γ' Γυμνασίου)
Μπουζούκι: Γιώργος Κατσαπάρας (μαθητής γ' Γυμνασίου)

Μελοποιημένο ποίημα

Το σπίτι το ακατοίκητο» (τραγούδι από Τα Ρω του Έρωτα)
Μελοποίηση: Ελπίδα Δραγώνα (μαθήτρια γ' Γυμνασίου)
Φωνή: Σοφία Μποκόρου (μαθήτρια γ' Γυμνασίου)
Μελίνα Πάσχου (μαθήτρια γ' Γυμνασίου)

Μουσικό σύνολο «ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»

1. Απόσπασμα από το Άξιον Εστί, Μουσική Μίκης Θεοδωράκης
- Τα θεμέλια μου στα βουνά - Με το Λύχνο του άστρου
- Της Δικαιοσύνης Ήλιε - Ανοίγω το στόμα μου
2. «Το θαλασσίνο τριφύλλι», Μουσική Λίνος Κόκοτος
Συμμετέχουν:

Αναστάσης Πυλιώτης, φωνή – μπουζούκι (απόφοιτος του ΜΣΚ),
Γιώργος Καραμπάτσος, φωνή(απόφοιτος του ΜΣΚ),
Αμαρίλντο Λότσκο, βιολοντσέλο (καθηγητής ΜΣΚ),
Μαρία Παχνιστή, φλάουτο (καθηγήτρια ΜΣΚ),
Ματίνα Σταματοπούλου, φωνή (μαθήτρια γ' Γυμνασίου),
Αναστασία Κατσούλη, φλάουτο (μαθήτρια α' Γυμνασίου)
Πέτρος Κατσούλης, πιάνο – ενορχηστρώσεις (καθηγητής ΜΣΚ)

«Με τον ζέφυρο της μουσικής»

Μελοποιημένη ποίηση του **ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ**
από τον **ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΡΟΥΠΟ**

- Στο βυθό της μουσικής (απόσπασμα, από τους Προσανατολισμούς)
♪-Τοσοδούλα τύχη (τραγούδι από Τα Ρω του Έρωτα)
- Έζησα τ' όνομα το αγαπημένο (ποίημα από τον Ήλιο τον Πρώτο)
♪ Ακόμα μια φορά (τραγούδι από τους Προσανατολισμούς)
♪-Ζωή (τραγούδι από τους Προσανατολισμούς)
- Η Πεντάμορφη στον Κήπο (ποίημα από τους Προσανατολισμούς)
♪-Όλβια Ντόννα (τραγούδι από τους Προσανατολισμούς)
▫-Για σένα έχω μιλήσει (ποίημα από Το Μονόγραμμα)
♪- Εαρινό απόσπασμα (τραγούδι από τους Προσανατολισμούς)
- ♪- Κατασταλαγμένη Μουσική(τραγούδι από τους Προσανατολισμούς)
▫-Ο Τρωικός Πόλεμος (ποίημα από τη Μαρία Νεφέλη)
♪-Η Νεφέλη (τραγούδι, από τη Μαρία Νεφέλη)
- ♪▫-Περασμένα Μεσάνυχτα (ποίημα από τα Ελεγεία της Οξώπετρας
συνδυασμένο με μουσική)
♪- Το χρυσό κλειδί (τραγούδι από τα Ρω του Έρωτα)
- ♪- Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα (τραγούδι από το Σηματολόγιον)
▫- Χιλιάδες χρόνους περπατάμε (κείμενο από τον Μικρό Ναυτίλο)
♪-Τύχη (τραγούδι από τα Ρω του Έρωτα)

Τραγούδι: **Θεοδώρα Μπάκα**
Πιάνο: **Μαρία Παπαπετροπούλου**
Απαγγελία : **Ιουλίτα Ηλιοπούλου**

όπου ♪-τραγούδι
▫- απαγγελία