

Με όραμα για τα μνημεία



ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, το περιβάλλον και το κράτος υπήρχαν οι τομείς για τους οποίους εργάστηκε με όραμα και συνέπεια, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο σωματείο διάσωσης αρχαίων θεάτρων «Διάζωμα»

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ο πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου. Εβλεπε μπροστά, είχε όραμα -κάθε φορά διαφορετικό, ανάλογο με τον τομέα του οποίο υπηρέπει και τον τρόπο να το υλοποιεί. Ο Σταύρος Μπένος είναι ο εμπνευστής και ο πρόεδρος του «Διάζωμα», του πιο αποτελεσματικού σωματείου πολιτών και επιστημόνων για την ανάδειξη των αρχαίων κόρων θέασης και ακρόασης (θέατρα, αριφιθέατρα, στάδια, ωδεία), την εξεύρεση πόρων και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας. Ανοιχτό σε όλους, το «Διάζωμα» άνοιξε μια αγκαλιά για την προστασία των αρχαίων θεάτρων. Λειτουργώντας από το 2008, το σωματείο έχει ξεπεράσει τα 1.000 μέλη,

«Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο»

«Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ πρέπει να καταλάβει ότι τα μνημεία δεν είναι κάτι απόμακρο. Είναι κάτι που τον αφορά, που έχει σχέση με την καθημερινότητά του. Αυτό θα αλλάξει ριζικά τη ζωή του, την αισθητική και τον τρόπο συμπεριφοράς του σε κάθε εκδίλωση της ζωής του» αναφέρει ο Σταύρος Μπένος. Ιστος στην αρχή να μην ήταν εύκολο. Όμως τώρα έχει καταφέρει να μας κάνει συμμέτοχους, να μας πείσει ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει. Και ότι με τον οβολό του, όποιος κι αν είναι αυτός, μπορεί να «υιοθετήσει ένα αρχαίο θέατρο»!

Έχει ξεκινήσει την καταγραφή (έχει καταγράψει 125) και την κατηγοριοποίηση των θεάτρων. Και φυσικά συνεχίζει το έργο του με όχημα την αγάπη και το πάθος και σπριζόμενο σε χορηγίες, ειδικούς λογαριασμούς («κουμπαράδες» για 55 θέατρα) και στον θεσμό των προγραμματικών

συμβάσεων με τις πόλεις και τις περιφέρειες.

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ στην Καλαμάτα, στις 30 Δεκεμβρίου 1947, ο Σταύρος Μπένος οπούδεσε τοπογράφος μηχανικός. Υπηρέτης του δημόσιο βίου της χώρας ως δημάρχος Καλαμάτας (1979-1990), βουλευτής (Μεσσηνίας 1990-2004, Β' Αθηνών 2004-2007), υφυπουργός Πολιτισμού στην τελευταία κυβερνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και υφυπουργός Πολιτισμού, υπουργός Αιγαίου και υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης στην κυβερνήσεις Κώστα Σημίτη. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη διαδρομή του είναι η ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του 1986, η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπρέπεις Πολιτών (ΚΕΠ) και η ίδρυση και λειτουργία του σωματείου «Διάζωμα». «Δεν είναι καθόλου εύκολο να αποκολληθείς από τους μηχανισμούς της εξουσίας... Τι ωραιά αισθήμα όμως να υπάρχει ο στόχος που σε κινητοποιεί και σε οδηγεί! σημείωνε ο Στ. Μπένος, όταν ξεκινούσε την πορεία του «Διάζωμα». «Και όσο ευκρινίς είναι ο στόχος -την ανάδειξη δηλαδή όλων των αρχαίων θεάτρων της χώρας- τόσο αστάθμιτα είναι η πορεία. Δρόμος προς τον στόχο δεν υπάρχει. Τον δρόμο των καράζουμε καθώς περπατάμε».